



KAJAK

Mei 2020

Locatie clubgebouw :Gashavenstraat 9, Deventer

Postadres: Postbus 6216
7401 JE Deventer
Coördinaten: 52°14'36.67"N - 6°10'1.67"O
Website: www.deventerkanovereniging.nl

Opgericht: 1 januari 1933

Aangesloten bij het Watersportverbond.

Goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 71, 14 februari 1967.

Bestuur:		
Voorzitter:	Siep Littooij T 0570 652781	dkvbestuur(at)deventerkanovereniging.nl
Secretaris:	Paul Sniijders	dkvsecretariaat(at)deventerkanovereniging.nl
Penningmeester:	Marten van Eerten	dkvpenningmeester(at)deventerkanovereniging.nl
Bestuurslid:	Derk Kuper	dkvpolo(at)deventerkanovereniging.nl
Bestuurslid:	Mark Greveling Wedstrijdcommissie	dkvwedstrijd(at)deventerkanovereniging.nl
Bestuurslid:	Martijn Bakker	dkvtoer(at)deventerkanovereniging.nl
Bestuurslid:	Paul van der Lee T 0570 859058	Opleidingen
Ledenadministratie Sleutelbeheer	Jannie Oosterkamp	dkvledenadministratie(at)deventerkanovereniging.nl
Commissie:	Jurre Diteweg Onderhoudscommissie	dkvonderhoud(at)deventerkanovereniging.nl
Redactie Kajak:	Arie van Eijk Marcel van Maaren	dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl
Website:		dkvwebmaster(at)deventerkanovereniging.nl

Besloten groep DKV

<https://www.facebook.com/groups/242060672486956/>

Wedstrijdploeg

<https://www.facebook.com/wedstrijdploegdkv/?fref=ts>

Kanopolo Deventer

<https://www.facebook.com/Kanopolo-Deventer-KV-2089407207949406/>

Clausule aansprakelijkheid transport

Bestuurders van motorvoertuigen met een aanhangwagen van de Deventer Kano Vereniging zijn t.a.t. zelf verantwoordelijk voor de gevolgschade aan derden door aanrijding en / of afgevalen lading. De lading die eigendom is van de Deventer Kano Vereniging is verzekerd. De Deventer Kano Vereniging zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vervolgschade. Alle bezitters van een eigen kano of kajak wordt dringend aangeraden deze te verzekeren.

Clausule aansprakelijkheid

Het lidmaatschap van de Deventer Kano Vereniging, alsmede deelname aan activiteiten al dan niet binnen verenigingsverband, is voor eigen risico. Dit impliceert dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor kosten die voortvloeien uit ongevallen of letsel van welke aard ook van het betreffende lid en/of beschadigingen¹ en/of zoekraken van eigendommen van het betreffende lid.

¹) o.a. schade aan of verlies van eigen kano's en materiaal als gevolg van brand in het botenhuis van de Deventer Kano Vereniging.

Mei 2020

Kopij voor de Kajak:

De kopij kunt u in onze bus in de hal van het botenhuis deponeren, of aan / naar een van de redactieleden afgeven of toezenden. Ook kan het gemaïld worden naar [dkvkajak\(at\)deventerkanovereniging.nl](mailto:dkvkajak(at)deventerkanovereniging.nl)

Lever je teksten aan in Word zonder opmaak als bijlage

Voor de sluitingsdatum van de volgende Kajak zie de agenda.

Inhoudsopgave

Agenda	5
Polo Toernooi 2020	5
75 Jaar geleden.....	6
Ooit.....	7
Zomerkamp Deventer Kanovereniging 1952	8

Agenda

Maand	Dag	Activiteit	Groep
Mei	28-2/6	Pinkstertocht Lahn	Ab
Juni	7	Deadline Kajak juni	Redactie
	14	Marker Wadden	Toer
	20	Midzomernachttocht	Toer
	27	Toertocht Wieden	Toer
Juli	4-5	Polotoernooi	Polo
	11-18	Mecklenburger Seeënplatte	Siep
	25	Regge	Toer
	26	Deadline Kajak juli-augustus	Redactie
Augustus	12-15	Sail	Toer
	23	Branding varen	Jur
	28-30	Giethoorn	Toer
September	5	Kortenhoef	Toer
	13	Deadline Kajak september	Redactie
Oktober	11	Dinkel	Toer
	18	Deadline Kajak oktober-november	Redactie
	31	Halloweentocht	Toer
December	13	Deadline Kajak december-januari	Redactie

Alle in de agenda genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud ivm de Corona regels.

Polo Toernooi 2020

Bij deze een bericht vanuit de organisatie van het International Canoe Polo Tournament Deventer.

Als gevolg van de huidige corona-maatregelen gaat het toernooi in 2020 niet door en wordt deze verplaatst naar 2021.

Door de inzet van veel vrijwilligers zijn de afgelopen jaren een groot succes geweest. Om dit succes samen voort te zetten willen wij vragen om de datum voor het volgende toernooi alvast in jullie agenda te schrijven: het volgende toernooi gaat plaats vinden op 3 en 4 juli 2021!

Groeten van de organisatie van het toernooi!

75 Jaar geleden



De meesten hebben het gelukkig niet allemaal meegemaakt, maar ik kan me veel dingen nog heel goed voor de geest halen. Deventer had vroeger drie kanoverenigingen en gevaren dat werd er, zodat je soms met veertig man op 't water lag en dan al die mooie strandjes. Maar de omstandigheden zijn zo veranderd, je hebt nu o.a. 't recreatievaren met soms verre bestemmingen, 't vlakwater varen, WWvaren en wat te denken van 't poloën en dan 't grootwatervaren. Maar hoe als je bedenkt dat velen met vaak een gammal bootje de oversteek waagden naar Engeland om dan vervolgens met de geallieerden de strijd aan te gaan tegen de moffen. Ik heb zelf meerdere van die oud-strijders gekend, helaas van beide kanten, maar ook meerdere Poolse partizanen met hun strijdlieiders die soms tot diep in de nacht luidkeels ten gehore werden gebracht tijdens de vakantie in Polen.

Nou ja, 't waren inderdaad moffen, hoewel hun nakomelingen zijn voor mij gewoon Duitsers, zij kunnen er ook niets aan doen wat hun voorouders hebben gedaan en ook de Nederlanders waren zeker niet allemaal even braaf. Ziehier dit verhaal met bijgaande foto.

Ab Kolkman

Ooit

Aan 't begin toen men begon met die krakersbewegingen is er, op een politiebureau notabene, een groot tempex vlot gebouwd van 1 meter dik bij elkaar gebonden met een groot net, met de bedoeling dat enige van die krakers, o.a. Jasper Grootveld één van de bekendste uit die tijd, zich van de IJssel af lieten zakken.



Zij hadden drie lange stokken op 't vlot gezet met daaromheen een groot zeil, min of meer zoals de indianen met een tippient, als onderkomen en zo mogelijk ook om mee te zeilen maar dat was een fiasco.

Ze hadden ook een paar stoelen langs de kant van het vlot geplaatst, met de rugleuning naar buiten en daar een paar roeiriemen doorheen gestoken. Maar ook dat viel tegen. En voor de besturing deuren als roer, maar als je geen snelheid hebt dan kun je erachter aan hangen wat je wil, dan helpt dat niet, dit alles vermeld in 't D.D.

Maar 's avonds bij DKV op 't balkon zag ik het ding aan komen drijven en een stel jongelui erop af , tot ze bij de Cebecohaven aan kwamen om daar te overnachten om dan de volgende dag verder te gaan, mits ze versterking hadden, want schippers hadden geklaagd, ze waren nl een gevaar op 't water.

Toen zijn Anneke Veneman, Edwin Kolkman en Nico Bakker bij hun aan boord gestapt. Maar voordat ze vertrokken heb ik ze eerst een Deventer koek aangeboden, toen mocht ik niet weg, ik moest nl eerst met hun koffie drinken. Helaas de koffie ging ondersteboven, Jammer dan.

Ik ben toen als de bliksem in de auto gestapt en naar de overkant gereden om nog gauw even een foto te maken met 't gezicht op Deventer. Maar in plaats van door te varen, kwamen ze naar de linkeroever omdat ik de koffie

Mei 2020

misgelopen was en gingen we samen nog een bakje koffie met gebak nuttigen. Daarna zijn ze echt vertrokken, samen met DKV'ers, deze zijn toen meegegaan tot aan Wijhe en ze vonden het toen mooi geweest en zijn teruggepeddeld. En hoe het met 't vlot afgelopen is, weet ik helaas niet.

Ab Kolkman

Zomerkamp Deventer Kanovereniging 1952

Met z'n negenen o.a. Henk Nijkamp, Jopie Jansen, Piet de Lange, Henkie Riphagen, Johan Roelofs, Henni Kolkman, Reind Nieveen, Cris Fillipo en ik Ab Kolkman.

Bepakt met volle boten vanaf DKV naar BeltSchutSloot.

Kamperen bij boer Lok in een zijslot van de Arembergergracht. Aan de waterkant tenten opgezet, vlag gehesen in een lantaarnpaal en we mochten de punter ook gebruiken, o.a. als keuken.

Boodschappen doen deden we met de boot, aan de gracht was namelijk een restaurant met aan de linkerkant een bakkerij waar de bakker, Lubben genaamd, z'n deeg met z'n zweetvoeten kneedde, en aan de rechterkant had deze familie een kruidenierswinkel. Wij wilden daar alleen bediend worden door de dochter, want de moeder was altijd 2 cent duurder.

Op een keer was ik op weg om brood te halen en trof ik twee paters met die lange zwarte rokken. Ze waren namelijk uit een punter gevallen. Ik heb ze er weer uit geholpen, maar dat valt nog niet mee met die lange rokken vol water, je moet nl net als met een schaap eerst 't slachtoffer een stuk omhoogtrekken zodat er een hoop water uit kan lopen om dan vervolgens weer een stuk... En zo werden die paters wat hanteerbaarder zodat ik ze weer op de kant kon helpen.

Aan 't eind van onze vakantie kwam 't moeilijkste stuk, nl de terugtocht. We mochten als we rustig waren op de hooizolder slapen, om dan de volgende dag om ongeveer 6 uur weer huiswaarts te keren. Ook toen stroomde de IJssel van zuid naar noord, maar toch arriveerden we rond kwart voor tien bij DKV aan.

Ab Kolkman



Winnen met je mobieltje

Draag Deventer Kanovereniging een warm hart toe! Koop een lot in de Vriendenloterij en koppel dit aan DKV. Elk lot telt voor ons en u maakt kans op mooie prijzen.